



Eindejaarsbericht

Amsterdam, 17 december 2007.

Beste donateurs,

2007 was een jaar waarin voor de kinderen en de stichting veel veranderde.

We huurden een huis in Tashi Tomsmo village, midden in de woestijn, vlak bij Leh. Daar wonen Galden, Norboo, Getsok en Wangtak onder begeleiding van Simon. Het is een in onze ogen primitief leven: water wordt door een tankwagen aangevoerd, twee keer per week worden de watervaten gevuld. Die moeten dan wel naar het pleintje voor de deur gebracht worden, en vol weer teruggesjouwd. Er is gas in grote flessen, de was moet gedaan worden aan de oever van een riviertje, en als in de winter het water in de rivier laag staat, stokt de door dat water opgewekte elektriciteitsvoorziening. Ondanks dat het dagelijks leven hard werken is, is het ook fijn voor de kinderen een eigen huis te hebben, met ruimte om zich te ontwikkelen.



In het voorjaar is Galden geslaagd voor zijn eindexamen. Zijn resultaten waren zo goed, dat hij een plaats kon krijgen op een goede school in new Delhi, waar hij de tweejarige vervolgmiddelbare school doet, met een vakkenpakket opgebouwd rond zijn keuze: sporteducatie. Pas heeft hij zijn halfjaar examen afgerond. Hij was 4-de van de klas en is ook nog gekozen in het cricketteam van de school. Nu mag hij competitie gaan spelen, iets wat hij heel graag wilde!

(Galden zoekt na zijn eindexamen zijn spullen uit)

In 2008 is Norboo aan de beurt om examen te doen. Afhankelijk van zijn resultaten gaat hij of de tweejarige vervolgmiddelbare school doen, of direct naar de praktijkopleiding voor kok.

Getsok doet het nog steeds goed op school, en gaat naar klas 10.

Als Norboo, net als Galden het huis uit gaat, zal Getsok de taak van het plannen en organiseren van hem overnemen. Onder toeziend oog van Simon uiteraard.

Wangtak zit midden in de puberteit, ontdekt zijn lichaam, en zijn stem schommelt tussen kinderlijk hoog en bassend laag. Als die veranderingen maken dat hij minder aandacht heeft voor zijn schoolwerk, maar hij kan nog altijd goed mee.



Wangtak, Norboo en Getsok bekijken een DVD van hun school



In de Lamdon school in Shey zijn de 9 computers geïnstalleerd en volop in gebruik. Simon geeft de kinderen les op de computers en vervangt ook een Engelse leraar die langdurig afwezig is. Zo kan hij gelijk een oogje houden op Diskit en Dolkar. Vooral Diskit is een slimme meid met een brede belangstelling, maar ook Dolkar maakt goede vorderingen en lijkt een beetje minder verlegen dan voorheen.

(tweede van links: Diskit, aan haar linkerkant: Dolkar in de klas in Shey)



(Angmo op haar nieuwe school in Leh)

Angmo is verhuisd naar de kostschool in Leh, waar de grote jongens ook zitten. Daar is nog niet zo lang geleden een goed meisjesinternaat gebouwd. Het meisje moest nogal wennen, maar het gaat nu prima. Ze heeft het naar haar zin, en de verandering is een opstap voor een grotere verandering: naar school buiten de vallei, waar ze zich beter aan het stigma van haar achtergrond kan onttrekken.



Dolkar, Angmo en Diskit

Tenslotte is er Jimmy, een kleine Pietje Bel die regelmatig in Tashi Tomsmon logeert en het dan erg naar zijn zin heeft.



Wangtak, Jimmy en Getsok op de veranda van het huis

Wij vinden al deze veranderingen positief en hopen deze situatie de komende jaren voort te kunnen zetten. We hebben ervoor gekozen minder kinderen beter te ondersteunen, door ze een werkelijke kans te geven goed onderwijs te volgen, ook na hun basisopleiding. Dat kost natuurlijk wel geld, meer geld dan een eenvoudige opleiding in Ladakh. Maar we zien bij Galden de eerste tastbare resultaten, en hebben veel vertrouwen in deze nieuwe aanpak. Wij hopen dat u ons enthousiast en gul zult blijven steunen.

Wij wensen u een goede kerst en een voorspoedig 2008. En we vragen iets van u, omdat we ons donateursbestand willen uitbreiden, en extra fondsen willen werven om de duurder geworden scholing van de kinderen te financieren. Ten eerste: kunt u ons een aantal adressen van vrienden en bekenden mailen of toesturen? Wij sturen hun dan duidelijke informatie toe over Stichting Zanskar met de bedoeling hen enthousiast te maken voor de doelen van Stichting Zanskar.



Diskit op haar bed

Ten tweede: komend (voor)jaar willen we enkele benefietdiners organiseren, waarbij de Stichting de gasten een goed Indiaas diner en een dialezing aanbiedt, in ruil voor 45 euro per couvert. De vraag aan u is of u 12 (of meer) personen uit uw vrienden- en bekendenkring thuis wilt uitnodigen voor zo'n benefietdiner. Natuurlijk is het ook mogelijk een diner op locatie te verzorgen, maar wel zo, dat er geen kosten voor de Stichting bijkomen. Tenslotte staan we altijd open voor uw suggesties voor manieren om fondsen te werven. Want het blijft een feit: hoe meer de Stichting te besteden heeft, hoe beter de kwaliteit van het onderwijs dat we de kinderen kunnen geven.

Met vriendelijke groet, Simon, Gerda en Saskia